



**PARTNER**

**John Halmans,**

**AFSCHIED VAN EEN VRIJE BROUWER**

**MTB EN IMMENS?**

**DAT GAAT ERGENS OVER!**

Eind 2014 valt de deur van zijn geliefde brouwerij achter zich in het slot. Vanuit officieel perspectief gezien voorgoed, maar wie John Halmans kent, weet dat hij het niet laten kan, de karakteristieke geur van het prachtigste bier van Limburg opsnuiven.

Wat eens 'Op de Toekomst' was, is bijna realiteit. "In zekere zin onwerkelijk ook", zegt Halmans en leunt achterover in zijn stoel, de comfortzone van nieuwe bestaan opzoekend. Terugkijkend naar Immens wordt kort en krachtig ingekopt. "Gulpener mag zich beschouwen als één van de 'founding fathers' van Immens, een

concept dat enkele jaren geleden onder aanvoering van Eric Rosier naar 'con collega's' kon uitrollen. Een mooie ontwikkeling", vindt Halmans, "want het bewijst het gelijk van de mensen van toen.

"Hoe dan ook, Immens en MTB, ze vormen een prima alliantie." Met mensen van diverse pluimage, in de goede zin van het woord, met een inspirerende werking op elkaar, kan Halmans Immens niet anders beschrijven als absoluut verrijkend. Dat Gulpener hierin een bijdrage heeft mogen leveren geeft hem voldoening. "Ik heb Immens altijd als een bijzonder klankbord ervaren. Discussies, initiatieven, professioneel en aangenaam (er volgt een knipoopt)



aan de weg werken. MTB is een fascinerend bedrijf, een bedrijf met lef dat het waard is om te ondersteunen en dat midden in de samenleving staat. Niet alleen dat, MTB maakt toch maar de keuze om met mensen naar buiten te gaan, het besloten karakter steeds meer verlatend, los van het feit dat de Participatiewet op dit gebied natuurlijk het één en ander voorschrijft."

Wat Halmans gaat doen nadat het vuurwerk in de nacht van 31 december op 1 januari 2015 is gedooft? John veert op. "Da's een goeie (grinnikt). Eerst maar eens twee maanden op 'slow', mijn eigen toekomst overdenkend en in kaart brengen wat ik nog zou willen doen. Er is nog zo veel dat lokt en ik heb nog zo veel ambities, daar kan ik gewoonweg niet 1-2-3 een beslissing over nemen." Halmans gaat verzitten. "Wat MTB betreft, ik blijf jullie uiteraard volgen, met name in deze tijd van vele 'revoluties'. Dus wees niet ongerust, jullie zullen me zeker nog tegenkomen. Los daarvan, het jaar is nog niet voorbij en er is nog werk aan de winkel. Het stokje overdragen aan Jan-Paul Rutten bijvoorbeeld, mijn opvolger."

Jan-Paul Rutten, algemeen chirurg van oorsprong, lijkt nu al dezelfde drive als zijn voorganger te hebben. "Bier is een prachtig product. En ja, ik heb het scalpel verruild voor het mes op de fles.

Ik had het vak nog zeker 30 jaar kunnen uitoefenen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan." Tijdens de laatste twee jaar van zijn opleiding chirurgie treedt Rutten toe tot de RvC, een periode waarin ook het besluit wordt genomen de overstap naar de Brouwerij te maken. Hij rondt zijn opleiding af en vertrekt met zijn familie naar Nepal. Chirurg in het jasje van vrijwilliger. Opereren op grote hoogte, een ervaring waar hij ook nu nog met verve over praat, om 9 maanden later af te dalen naar de heuvels van Limburg alwaar zijn inwerkperiode in de brouwerij begint. De brouwerij is hem overigens niet vreemd, zijn vader was er voorafgaand aan de periode 'Halmans' immers directeur. "Sommige dingen kun je niet uitleggen", stelt Rutten, "maar het voelde als thuiskomen. Thuiskomen in een bedrijf waarin je de roots van je familie terugvindt. Voor de buitenwereld een wellicht absurde overstap, maar voor mij zo gewoon en natuurlijk dat er eigenlijk niets uit te leggen valt." Wat zijn rol binnen Immens betreft, ook deze is vers en uitdagend. "Ik wil de organisatie goed leren kennen, een basis leggen en kijken welke bijdragen we vanuit Gulpener kunnen leveren. Van wat ik van John hoor, is Immens de moeite waard om je in te verdiepen. De gedachte achter Immens sluit in elk geval mooi aan bij onze eigen mentaliteit, een natuurlijke match. Dus ook daarin zie ik volop kansen."